



BAMSE

't **STERKSTE** beertje
van de **HELE** wereld

f 2,10/Bf 42

NR
63



Junior
press
strip

BAMSE post

Bamse krijgt veel brieven en tekeningen toegestuurd. Daar zijn we erg blij mee. Daarom hebben we een speciale pagina gereserveerd voor Bamse's post. Vind jij Bamse ook leuk? Schrijf dan of maak een tekening. Wie weet komt jouw brief of tekening de volgende keer in Bamse!

Beste Bamse
Ik vind jou blad steengoed
Mijn zusje ook

Vroeger hebben wij een hond gehad
Die hebben we verkocht of weggeven
Mijn moeder koopt soms je blad
Wanneer komt er weer een nog vroeg in je blad?
En later word ik strip tekenaar
Dat zie je wel aan de tekeningen
Ik heb Krelis en teddy en jou getekend!

Veel groetjes aan je vrienden!
Alz Roland Vermeulen
Ver 660 mstraat 32a
3032 JN
Rotterdam



Krelis



BAMSE



teddy

Ha die Roland,
Nou en of, dat jij strip-
tekenaar wordt! Dat ziet
er goed uit! Blijf maar
goed oefenen en lees vooral
veel strips!
Dag, de groetjes van

Bamse

Hoi Fekje,
Wat een leuke naam heb jij,
het lijkt wel een naam uit
een of andere strip!
Je brief staat er goed in,
hè, zo zie je, de aanhouder
wint. Veel succes met het
tekenen en de groeten van

Bamse

Lieve Bamse

Ik zou graag een keer naar jou drukkerij
willen gaan, om te kijken hoe jou blad
wordt gemaakt. Ik heet Tsjke
Gipon en ben 10 jaar oud. Mij leukste
hobby is Tekenissen en, ik kan het
heel goed. Zou jij misschien naar mij een
andere kaart sturen al je wilt, want
ik schrijf nou voor de vierde keer en
ik krijg steeds dezelfde de kaarten.
Nou sluit ik af hoor Doe. Doe de
groete aan alle vrienden en liefs
striphebbers. E Daag



HOE IS KRELIS ZO RIJK GEWORDEN??

(en waarom is hij niet
aardig?)

Hoe is Krelis zo rijk geworden?

Weet
ik niet.

Dat weet niemand, denk ik.

Grootva-
der muis
soms?

Ik zal het hem
vragen.

Als Bamse de kinderen naar de kleuterschool brengt...



... klopt hij aan bij grootvader muis, die in hetzelfde gebouw
woont.

Ja, ik weet het wel. Ik
ben een neef van zijn
vader.

Blijf even een kopje thee met
me drinken, dan vertel ik het.



Vader muis was een bankier, groot en dik. Als hij thuis was zat hij meestal de krant te lezen en een sigaar te roken.



Moeder muis was klein en mager. Zij schrobde en waste af en kookte en haalde de pantoffels van haar man, want zo hoorde het vond vader muis. Krelis heette eigenlijk...

... 'Kroisus' en zijn broer heette eigenlijk 'Sloisus', maar door hun schoolvriendjes werden ze altijd Krelis en Delis genoemd.

Als de jongens een tien haalden op school kregen ze van vader muis een gulden.

Goed zo jongen. Jij komt nog ver...!

Maar Krelis kreeg nooit één gulden, want hij maakte altijd fouten, meestal heel veel.

Van jou kunnen we niet veel verwachten.



Krelis zweeg en dacht:

Wacht maar!



Delis deed altijd zijn snoep uit zodat zijn geld meestal heel snel op was.



Toen de klas les kreeg over de rijke koning Kroisus* begonnen ze het broertje dat NOOIT geld had, te pesten.

Hé, Krelis...!



Ha, ha!

Krelis vond het niet leuk en hij dacht weer: wacht maar af.....!

*Kroisus was koning in Lydië zo'n 2500 jaar geleden. Lydië lag in wat nu Turkije is.

Ze werden groter en gingen naar schoolfeestjes. Delis danste goed, maar Krelis maakte er niets van.



Hij trapte altijd met zijn grote voeten op de tenen van de meisjes.

AU! STOMME KRELIS...!!



LOMPERIK...!!



En al die jaren dacht Krelis:

Wacht maar! Wacht maar!
Op een dag zal ik wraak
NEMEN!



Ze groeiden op. Hun ouders stier-
ven. Ze huurden samen een kamer
en werkten op de bank van hun
vader. Delis die altijd goede cij-
fers had gehaald mocht aan het
loket zitten. Krelis werd loopjon-
gen.

Fiets hiermee
naar de spaar-
bank bij de
baai.



Wacht maar! Mijn dag
komt nog! Mijn dag
komt....



Toen kwam de grote verandering. Het begon toen de broers langs een winkel liepen waar loten verkocht werden.



Ze kochten elk een lot....

Ik heb nummer "88".

En ik nummer "89".



Een tijdje later stond de uitslag in de krant.

"88" HEEFT DE HOOFDPRIJS GEWONNEN...!!
IK BEN MILJONAIR.....!!!



Niks. Geen prijs op nr. "89"!



Met een pen maakte Krelis van het laatste nummer op zijn lot een "8", zodat er "88" op beide loten kwam te staan....



Snel stopte hij het lot van Delis in zijn zak en liet het vervalste lot op tafel liggen.





Daaag! Ik zie je op de bank!

Zeg maar dat ik wat later kom. Ik moet eerst even mijn prijs ophalen.

Dat dacht je!

Als Delis klaar is pakt hij niets vermoedend het vervalste lot van tafel.



"88" Wat een geluk...!



Maar Krelis heeft de prijs al in handen.

Gefeliciteerd! Twee koffers vol geld.



Hier is het. Nummer "88".





Je krijgt honderd gulden voor de radio.

Bedankt.



Krelis nam contact op met een heler-muis.*

Verkoop deze radio voor 1.000 gulden. Je mag zelf 100 gulden houden.

Prima.

Hoe vind je dat?

Zo wil ik het horen.

*Soms werden de heler-muizen ook gepakt.



Maar niemand zag Krelis zelf ooit met gestolen goederen, dus niemand verdacht hem.



En hij liet zijn eerste grote villa bouwen.

Toen Delis vrij kwam haalde Krelis hem op in zijn grote auto.

Wat aardig van je om me op te halen.



Kom op, broertje! Je mag bij mij op zolder wonen.

Oh, wat aardig van je.





Maar, door wiens schuld?
Was het alleen de schuld van Krelis?



Over ☆ VOLKSSPROOKJES ☆

Volkssprookjes zijn erg oud.
Niemand weet wie ze heeft bedacht.
Ze bestaan al duizenden jaren doordat oude mensen ze hebben verteld aan jonge mensen.
Dat heet **MONDELINGE OVERLEVERING**.

Mensen met veel fantasie verzonnen zelf van alles bij de sprookjes. Zo veranderden de sprookjes.

**ER BESTAAN VELE SOORTEN VOLKS-
SPROOKJES.**



Sprookjes worden overal op de wereld verteld en ze verschillen eigenlijk niet veel van elkaar.

Dat komt omdat mensen, overal in de wereld, dezelfde dingen beleven: geluk, verdriet, dromen, verlangen.

De sprookjes worden alleen op andere manieren verteld.

AESOPUS FABELS - b.C.

PANCANTRA - INDIA - 100 n.C.

1000 en 1 nacht-Bagdad-900 n.C.

De sprookjes van de gebroeders Grimm - Duitsland - 1883

Asbjørnsen en Moe - Verzamelde avonturen Noorwegen - 19e eeuw

Hyttén-Cavallius - Zweedse volksprookjes - 19e eeuw

In oude Europese sprookjes werd er wel eens iemand een berg ingelokt waar hij niet meer uit kon komen. Dat noemde men: **BERGBE-TOVERING**.

BAMSE

WORDT BETOVERD

Bamse hak de dode takken af en verzorgt zo het bos.

Op een tak zingen twee vogeltjes het hoogste lied.

Op bladzijde 12 kun je meer lezen over betovering en over volkssprookjes. (Maar je begrijpt dit avontuur ook zonder die uitleg).



Plotseling klinkt er een ander lied.

De takken moeten maar wachten.

Oh! Wat mooi!



Hoe is het mogelijk dat zo'n lelijk wezen zo mooi zingt?





Je hebt diep in mijn ogen ge-
keken en vanaf nu herken je
alleen nog maar plaatsen, maar
**GEEN MENSEN, BEHALVE
MIJ.....!!**



Er zit een groot goudstuk in de berg. Jij gaat
het voor mij loshakken. Hier is een
houweel. Begin maar!



Oh, jaaaaa....!

Bamse hakt zodat de brokstukken rond vliegen.



Rustig Blaffo!
Jij mag hem heb-
ben als hij klaar
is met het
goud

Grom!

Maar na een poosje...

Puf! Ik kan niet meer.
Mijn donder-kracht is
op.



Ben je niet de sterkste beer van de we-
reld..?

Alleen als ik don-
der-honing heb gegeten, soms
heb ik meer nodig. Deze
pot is leeg.



Jij moet maar een
pot van dat spul
halen,
Blaffo!





Waar woon je?

Hier..!



Hm!! 'Tuurlijk! Ik bedoel, waar heb je honing?

Daar.

Ik krijg er niet echt veel verstandigs uit.



Kom mee en laat het me zien! **BERG OPEN U!!!**



Ik kan hem zonder gevaar meenemen. Het enige wat de betovering kan verbreken zijn die **VRESELIJKE WOORDEN**.



Maar mijn kracht is groot. **DRIE** keer kan ik de woorden weerstaan.

En wie gaat er nou **VIER** keer tegen een betoverde gek praten. Niemand! **HA!**





Dag Bamse!
Wat ga...

Bamse antwoordt niet maar gaat regelrecht naar de kast en pakt een pot donder-honing.



Herkent hij ons niet?



Dat is ook niet zo vreemd. Hij vindt dat ze er zo uit zien.



Lieve, lieve Bamse! Wat is er met je gebeurd.....?



Oh! De VRESELIJKE WOORDEN! Kom gauw hier, Bamse!



Flapper en Dopman komen de heuvel op....



... en Bamse vindt dat ze er zo uit zien.





Als ik je sla, pa-
pa, dan doe ik
het omdat ik
heel veel van
je houd....!

OH! NEE! DE VIERDE KEER!
EEN KEER TE VEEL !!



Niet doen, Anna-Bella! Daar krijg je
buikpijn van! Dat is niet nodig....!



Ik ben weer normaal! En ik herinner me
alles, alsof het een droom was.



MAAR HET GOUD! HET GOUD! IK
KRIJG DIE GOUDKLOMP NOOIT
LOS.....!!



Gaat het je alleen maar om
het goud.....? Wat ben jij
toch dom....!



Je had me gewoon om hulp moeten vragen.



Ik kan je NU nog helpen. Maak de berg open dan zal ik die glimsteen voor je loshakken.



OOH! OOH!
STEUN! OH...!
HET WORDT STEEDS
ERGER....!!

Als iemand aardig is tegen een heks begint al haar toverkracht weg te sijpelen en wordt ze tenslotte een vogeltje.



Zo verandert de boze heks in de handen van Bamse in een kleine blauwe vogel.



We kunnen haar maar beter in een kooi sluiten.

Kunnen we de berg niet inkomen om dat goud te zoeken...?

Dat goud zal wel net zo zijn als de mooie heks die Bamse zag. Het bestaat niet....!



Jammer!

Ach, dat goud! Ik ben nu toch weer terug....!

Waar is Blaffo gebleven?

Het monster?

Hij is weg....!



Nee, hij is veranderd in een bij.....!

Dopman haalt een kooi uit zijn schild, zet de vogel erin en doet de kooi op slot.



Ze kijkt verdrietig.

Ze wil niet in een kooi zitten!



Dat willen vogels niet.

Niemand wil dat.....!

Wat zielig...!

Ja, maar we weten niet of ze nog to-verkracht heeft.



Ze moet maar naar oma toe. Ik durf bijna niet naar haar te kijken....!



Was het zó erg om betoverd te zijn....?

Ja, maar..... maar vreemd..... niet ALLEEN maar naar....!



Bij oma kijkt Poek met hongerige blikken naar de kooi.

Die ziet er lekker uit, zeg.....!



En op een dag gebeurt er wat vreemds





HOEVEEL HOOFDSTEDEN KEN JIJ?

Misschien niet één! Misschien álle tien! Dat hangt een beetje van je leeftijd af, maar wat je niet weet kun je leren. Vul de tabel in en kijk daarna op de één na laatste bladzijde hoeveel goede antwoorden je had.



	tas nr.
DENEMARKEN	
EGYPTE	
FINLAND	
FRANKRIJK	
ITALIE	
CHINA	
NOORWEGEN	
SRI LANKA (CEYLON)	
ZWEDEN	
HONGARIJE	

2 GROTE NIEUWTJES en 1 VRESELIJKE GEBEURTENIS

Anna-Bella is vreselijk jaloers op Egeliëntje die twee kleine broertjes heeft gekregen.



En Egeliëntje is ontzettend trots, in ieder geval in het begin.

Maar na een tijdje.....

Ga je mee voetballen.....?



Nee, ik moet op de kleintjes passen.

Is het niet leuk meer..?

NEE!!
LASTIG,
dat is het.....!!



Wat een geluk dat wij niet....

Jaaa...!



Als ze thuiskomen is de tafel feestelijk gedekt.

Taart!

Limonade!

Wie is er jarig?

Niemand.



Waarom vieren we dan feest?

Ga eerst maar zitten,
dan horen jullie het....!

Als iedereen een stuk taart heeft gaat Bamse staan.

Kinderen! We willen jullie iets leuks vertellen.



We willen eigenlijk liever een hondje.



We kunnen om de beurt op het kindje passen.

Ik eerst....!



Jullie krijgen er een broertje of zusje bij....

Wat!



Eén of meer...?

Dat kun je niet weten.

Zijn jullie niet blij? Jullie hebben toch gezeurd om een broertje of zusje?

Vooral jij, Anna-Bella.



Ja, maar dat was TOEN!

Ik wil een meisje want ik heb al broers.

Ik weet niet wat ik wil. Dat maakt toch niet uit.



Misschien worden het wel 2 meisjes en 1 jongen, dan hebben we 3 jongens en 3 meisjes.

Stel je voor...!

Dan wordt het hier
net 'n kleuterschool..!



Ga je nu babykleer-
tjes breien....?

Nee, dat is niet no-
dig. We hebben jullie
oude kleertjes nog.



Nu moeten we het aan onze
vrienden vertellen.

Ik denk niet
dat dat nodig is.



Raad eens wat
we krijgen?

Nou?

Een zusje...!

Dat
weten
we niet An-
na-Bella!



Een tijdje later gaan Bamse en Bromelia op
bezoek bij l'lapper en Nina Konijn.

Wat brei jij....?

Een babytruitje.



Dat is aardig van je, maar ZO klein
zullen de babies niet zijn....

Jullie babies niet!



Bedoel je dat....



Ja, wij ook...!



.... JULLIE OOK...!!

Wat leuk....!



Laten we hopen dat onze kinderen net zulke goede vrienden worden als wij zijn..!



Ja, **BETERE** vrienden kunnen ze nooit worden.

We organiseren een feest om dit te vieren!

Ja..!



Dopman moet ook op het feest komen.



Ja, natuurlijk.
Laten we hem gaan halen.....!



Ze kijken naar dia's van het Jambolaya eiland waar de vader en moeder van Bamse wonen
zij heten Hebbe en Viktoria we hebben het vorig jaar over ze gehad).

Daar zijn oma
en opa.

Mogen we ze gaan
opzoeken?



Als jullie groter zijn, Jullie zijn nog te klein.....!

Te klein!
Altijd te
klein!

Het duurt
honderd we-
ken om groot
te worden.

Meer,
Anna-Bella.
Veel
meer.



Waar kun je heen met
jouw nieuwe auto..?

Waar je maar wilt.
Je drukt gewoon op
de knop.....!



Hoorden jullie dat?

Kom op, jongens...!



Waar gaan jullie
naar toe..?

Oma en Opa opzoe-
ken.



Ja, ja, jullie gaan dus spelen.....!

Tegen etenstijd:

Roep de kinderen even.



BRAM! TEDDY! ANNA-BELLA.....!!

Vreemd! Waar zouden ze zijn?



Ze zeiden dat ze hun grootouders op zouden zoeken.

Dat was een grapje, Flapper. Die wonen hier wel duizend kilometer vandaan.



De nacht valt en de kinderen zijn nog niet terug.

We moeten ze gaan zoeken.



Plotseling stopt Dopman.

WAAR...?





Wordt vervolgd.

IN HET VOLGENDE NUMMER:

BRAM, TEDDY EN ANNA-BELLA KOMEN IN...



1
3
5
7
9
10
8
6
4
2

Poek en **MIEZEL**
komen ook
in de
problemen.

Wat
vreselijk..!

Er blijft
niets van
Miezel
over.....!!



BAMSE

een beertje, dat veel problemen oplost!

HOEVEEL VISSSEN?



PRIJSVRAAG

WIJ VERLOTEN

25 PAKJES ANSICHTKAARTEN

ONDER DEGENEN DIE ALLE VISSSEN VINDT!!



Aan Junior Press, t.a.v. Bamse nr. 63.

Er zijn vissen.

Naam Leeftijd

Adres Plaats

Postcode

Stuur je antwoord
voor 1 december
1985 in.

Als je deze Bamse
niet wilt verknippen,
teken deze bon dan na